

Het Hogepriesterlijk gebed (3)

We gaan verder met Johannes 17, wat best wel eens de laatste keer hierover zou kunnen zijn, maar je weet het maar nooit! Er staan tal van dingen in de bijbel, zo prachtig en zo goed, dit heeft me, en dat weten jullie, me toch heel erg geraakt, hoe Jezus alles verwoordt, z'n hart helemaal open en bloot legt. En als je daar dan een keer bij stil staat, gebeurt dit pal voor Zijn lijden en sterven.

Je kunt je voorstellen dat je dan wel wat anders bidt, zoals: 'er zit zoveel ergs aan te komen, Ik hoop maar dat Ik de kracht krijg om daarmee om te gaan, en: hoe kunnen ze? En: 'waar heb Ik dit aan verdiend?'

Maar niéts van dit alles! Waar heeft Hij het over in dit Hogepriesterlijk gebed?

Over Vader, over Zichzelf, en over Z'n volgelingen. Dáár heeft Hij het over!

Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over! Dat is in elk geval zo bij Jezus! Ik vind dit zó prachtig!! Dat je zó kan kiezen voor de onderwerpen van Vader en zeggen: 'Dat is Mijn onderwerp, daar ga Ik Zelf voor'. En waar dan zóveel Leven in zit. Op een gegeven moment was ik aan het turven, ik ben er maar mee gestopt, maar hoe vaak zegt Jezus niet: "*U Vader in Mij, Ik in Hem, geheiligd worden, dat Uw heerlijkheid zal geopenbaard worden!*"

Daar is Hij helemaal vól van. Ook op het moment dat Hij voor zoiets gruwelijks staat. Ik hoef het Hem niet na te doen, want het was eenmalig wat Hij gedaan heeft.

Maar: 'we lijken wel op Hem!'

Ik heb wel eens gedacht over tal van dingen: 'Dat zou ik nooit kunnen'. Dat hebben we allemaal wel eens in de mond genomen. 'Dat zou ik nooit kunnen.'

Maar het valt mij op, dat, als ik naar Jezus luister, dat Hij heel vaak zegt: 'je kán het!' De hele bijbel door is er heel vaak gezegd: 'Je kán het!' En dat er mensen waren die zeiden: 'Nee, het kan niet'.

Dus laten we het maar ter hand nemen. Er kan zoveel op je af komen.

In Joh. 17:15 staat: '*Ik bid niet dat U hen uit de wereld weg neemt*'

Je kunt dan zeggen: 'dan ben ik lekker van die zooi af, dan heb ik daar verder niets meer mee van doen'....

Maar dat bidt Hij niet: '*Ik bid dat U hen bewaart voor de boze!*'

Réken maar dat als Jezus dit bidt, dat dit gehoord wordt in de hemel, ja toch? En wat denk je van ons? Je hebt wat te zeggen hoor!! Er is je zoveel aan macht gegeven. Als Jezus dit zegt: 'het bewaard worden voor de boze', wat is er dan?

Dan gebeurt er geen narigheid meer in de omgeving? Dan maak je geen toestanden mee? Kijk dan maar naar de discipelen, en later de apostelen, wat maken ze allemaal mee?

Dus dat gebed werd niet verhoord?

Ja, dat gebed werd wél verhoord, maar anders dan de wereld er tegenaan kijkt.

Ik hoor de laatste tijd nogal eens vaak zeggen dat het zo slecht gaat met van alles, alsof we in de meest armoedigste land van de wereld leven, zo erg en zo verschrikkelijk het allemaal is.

Maar als ik kies, aan wiens genade zou ik overgeleverd willen zijn? Is dat van onze regering, of is dat van de situatie of van de financiën? Aan wiens genade wil ik overgeleverd zijn?

Ja, wordt er gezegd, daar kun je niets aan doen! Nou réken maar! Reken maar dat je kan kiezen voor welk soort genade wij mogen gaan! Daarom vind ik het zo mooi dat Jezus zegt: '*Bewaar hen voor de boze*'.

God staat niet toe dat jij boven vermogen verzocht wordt, dat heeft niets te maken met het vermogen dat je gekregen hebt, Maar hij is er zó bij om niet de boze alles te laten bepalen voor je bestaan.

Jezus zegt: '*ze zijn niet in de wereld*'.

Oh, nou en of!! 'Nee', zegt Jezus, 'ze zijn niet in de wereld!' Dat zegt Hij over ons 'soort'. Je bent niet in de wereld. En dat is een keuze van Jezus, dat is zelfs de conclusie van Jezus Ben ik deel van deze wereld en de loop van deze wereld, en over alles wat er gebeurt? Of heb ik wat te kiezen!

Dan komt Jezus met een prachtige uitspraak: *‘Vader, heilig hen door uw waarheid, Uw woord is de waarheid’*.

Wil je geheiligd worden? Dan gebeurt dat door woorden die God spreekt.

‘Ja, er wordt nog veel meer gesproken’. Maar je wordt geheiligd door de woorden die Hij spreekt! Daarom is het ook zo mooi om te belijden, vast te houden en te geloven: “Ik ben heilig”.

Ja..., God is heilig, Jezus is heilig, de apostelen misschien ook nog wel..., en wij hopen het te worden!

Je bént het! Je bént geheiligd!

Dan gaat Jezus verder: *“Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.*

Ik heb deze tekst wel vaker aangehaald in dit verband, maar dit is toch wat!

Zoals U Mij..., zo Ik hén!

Dan zegt Hij niet: ‘een soort ván..., of een zwakke afschaduwning daarvan’. Nee, op precies dezelfde manier.

En dan zegt Hij, en daar wil ik wat meer stil bij blijven staan (19): *En Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.* Schitterend!

Waar draait het om, wie ben ik? Waardoor word ik bepaald? Nou, omdat iemand Zichzelf geheiligd heeft voor jou, voor de mens. Ik ben dus geheiligd, en hoe moet ik mezelf nu heiligen? Moet ik me nu keurig gaan gedragen door superheilig tevoorschijn te komen? Hoe heilig ik mezelf?

Dan moet ik denken aan al die fantastische voorbeelden in de bijbel, waar ik zoveel van houd, aan al die mensen in de bijbel die op een gegeven moment voor de keuze stonden, zoals Mozes, Jozef, Gideon, David, Abraham.

Zij stonden op een gegeven moment allemaal voor keuzes, ik kan er nog een heleboel aan toevoegen.

Ze stonden voor keuzes waarin ze heel veel mochten betekenen. Maar waar ook altijd een soort tegenkanting aan was, want Mozes mocht heel veel voor z’n volk betekenen, maar ja, Farao!

Gideon mocht heel veel voor z’n volk betekenen, maar ja, we zijn maar met zo weinigen.

David mocht ook heel veel voor z’n volk betekenen, maar ja, Goliath.

Sadrach, Mesach en Abednego mochten heel veel betekenen voor Gods Koninkrijk, maar ja, het vuur!

Soms moesten de mensen hun weg daarin vinden, maar wat deden ze?

Ze heiligden zich!

Ze gingen zich richten op datgene wat GóD geloofde.

Heiligen is niet: ‘ik ben een stuk beter dan de rest’. Heiligen is: ‘Hem geloven die heilig is!’ En die jou heiligt, die gelooft in jou zoals je bent, en als je het dan niet gelooft, dat je het dan gewoon wórdt!

Toen wij het nog niet geloofden, geloofde Hij het wél! Hij was de eerste.

Hij heiligde Zich, Hij legde Zich helemaal toe op wat God zei.

‘Kan ik dat?’ Wat denk je van de kracht van de heilige Geest, met alle gaven en talenten die daarin zitten, die je niet bij elkaar gevochten hebt, maar die je gekregen hebt. Als dat heiligen gebeurt, dan is dat andere er nog wel, maar eigenlijk ook niet. Want was Farao er nou wel of niet? Ja, hij was er wél. Zeker. En Goliath was ook groot, ja zeker! Had hij een groot zwaard? Ja, absoluut! Bij Gideon waren veel tegen-standers. En hij was zelfs eerst nog met teveel, dat vind ik wel heel bijzonder. Want anders ga je heiligen via de lijn van: ‘als alles maar mee zit’.

Het is jammer is, dat heel veel christenen hier veel tijd aan besteden, (dit is niet als verwijt, maar dan schiet je tekort), dan kun je je te pletter bidden, zodat al die omstandigheden dan maar beter worden, dán kan ik misschien nog wel dichter bij God komen...

Dan is het een ‘mits’ en ‘maar’.

Maar geheiligd worden is zó één zijn met Vader. Want als Jezus Zijn diepste verlangen uitsprekt dan is Hij zó één met Vader, dat je dát Leven vertegenwoordigt.

Want hoe kan je nou het Hogepriesterlijk gebed bidden, als al die narigheid er aan zit

te komen? Nou, omdat je dan helemaal bent toegewijd aan Vader, want wat Hij zegt, dat was Zijn Leven, dat is het nog, maar dat was Zijn Leven! Dat is een keuze die je zó vrij maakt, zó groots. Wat een uitspraak: 'Ik heilig mijzelf voor hen. Ik doe dat voor de ander, ook voor Zichzelf, maar Hij was het al. Maar Ik heilig mezelf in mijn keuzes om naast Mijn mensen te staan, naast degenen die U Mij gegeven hebt, kies Ik er voor om te denken zoals U. Daarom gaf Hij Zichzelf ook helemaal, want pal hierna, als je hoofdstuk 18 leest, komt op een gegeven moment Judas naar Jezus toe. Dan zegt Jezus: 'wie zoek je?' Van die uitspraak gaan ze allemaal tegen de vlakke, dat is ook wat!

Dan zegt Hij: 'Ik ben het'. Daar zit een '*Ik ben*' in. Dan komt die vraag nog een keer, dan zegt Hij: 'als je Mij zoekt, laat dan dezen gaan!' Dát is me toch een uitspraak! 'Als je Mij zoekt, laat die anderen maar vrij'. Val hen niet meer lastig.

Over heilig gesproken! Wat ben je dán vrij! Niet van: we zullen straks eens kijken als het voorbij is, of Ik U dan kan volgen, Vader. Die overtuiging van dat Leven van Vader is er helemaal en 'nu heilig Ik Mijzelf voor hen, opdat zij ook geheiligd mogen zijn. Niet in leuke omstandigheden, maar heilig mogen zijn in waarheid.

Waar het om gaat, en waar mensen behoefte aan hebben, dat is aan *waarheid*, aan *échte* waarheid!

Wie bén je, hoe wordt er van je gehouden? Hoe groot zijn je kansen nog om aan leven toe te komen als alles tegen gezeten heeft? Als je van je leven een potje gemaakt hebt, en als je de meest gruwelijke dingen hebt meegemaakt.

Hoeveel kans heb je nog?

Ik heilige mezelf voor hen. Dat is de kiem van onze manier van denken, en onze manier van leven zit 100% in Hem.

Wij horen zó bij Vader, en Jezus heeft dat zó gezien.

Ik kan wel met goedkope halfslachtige dingen komen, een regering in Jeruzalem, daar heb

je helemaal geen bal aan, daar schiet je helemaal niets mee op.

Wat je nodig hebt, dat is: bij Vader intrekken, en dagelijks de klank van Zijn stem te horen. Ik heilig Mijzelf voor hen! Wat een houding! Als je bedenkt dat Iemand Zich zó toewijdt aan Vader ter wille van jou!

Ik heb, na dat rijtje namen, ook staan: '*jij*'. Al die geloofshelden, Jozef, Gideon, Nehemia, en jij, en jij.

Moet ik met minder toe dan Nehemia? Ik ben lang zo'n bouwer niet als Nehemia.

Als ik er aan denk zo'n stad helemaal te kunnen herbouwen, hoe kun je dat?

Ja, maar hij was een goeie bouwvakker... Nee, dat was hij niet, hij was Schenker! Hij kon helemaal niet bogen op ervaring, zodat hij dat kon.

Er wordt wel eens gezegd: 'jij kan dat nou eenmaal goed'.

Ik wil niet ontkennen dat ik dingen goed kán, maar ik weet waar het vandaan komt. Precies hetzelfde geldt voor ons allemaal! Niemand is minder en niemand is meer. Dat is hetzelfde als met kinderen, dat is zó van belang!

Dan denk ik: 'Heer, daarin wil ik U volgen, ik lees en geloof dat U dat gelooft'.

En wat Jezus heeft gezegd: 'Ik heilig Mijzelf voor hen', dan wil ik dat dat *mijn* uitspraak wordt, *onze* uitspraak wordt. 'Heer, Vader, ik heilig mijzelf voor hen!'

En niet van dat brave, wat daar vaak van gemaakt wordt. 'Maar ik wijd me toe aan datgene wat U zegt en wat U gelooft, en ik wil dan ook de goeie dingen zien.

Want soms leek het toch het gelijk van de mens hé? Die dan daaraan twijfelden.

Denk dan eens aan de twaalf verspieters. Dat verspieten was niet bedoeld om onder de indruk te komen van de vijand. Het was bedoeld om te gaan zien wat jou gaat toebehoren. Er waren er maar twee die dat geloofden.

Die twee liepen ook met die enorme druiventrossen, en de rest zagen versterkte steden en reuzen.

Ik geloof dat die er ook waren, maar die reuzen werden wel héél reusachtig hoor!

Nou en of, wat stelde dat veel voor.
 Die druiventrossen staan voor leven
 brengend, en dat vertegenwoordigen we.
 Jezus zegt in dit hoofdstuk ook: 'Als je dat
 volgt, dan is het de wereld die jou haat.
 Waarom dan zo'n haat, waarom zo'n
 negativiteit door die andere tien verspieters,
 waarom zo'n boosheid opeens. Er zijn er
 twee die met die druiventrossen komen, die
 hebben leven gezien, en daar komen ze mee.
 Maar op een gegeven moment denken ze:
 'geloven we verkeerd', zijn we niet wijs?
 Je kunt wel het land gaan verspieden maar
 dat red je nooit met al die versterkte steden,
 en alles wat tegenzit, die reuzen.
 Ze hebben schijnbaar gevraagd: 'hoe zie je
 ons?' Ze zagen ons als sprinkhanen.
 Dus we gaan naar het beloofde land, maar
 dat halen we nooit.
 Er zijn zoveel mensen die denken: 'hier kom
 ik nooit doorheen, ik red het nooit, ik ben
 daar niet sterk genoeg voor, niet slim genoeg
 om daar doorheen te komen.
 Dan reken je 'buiten de Waard' zou ik haast
 zeggen, Hij serveert het mooiste wat er is:
 Zijn waarheid, Zijn liefde, Zijn leven'. Dat geef
 Ik aan jou!
 En de wereld heeft zo'n behoefte aan
 mensen die anders denken en anders
 geloven.
 Ik hoorde laatst Stef Bos, heel veel liedjes van
 hem vind ik prachtig. Hij was laatst op de
 televisie, hij vertelde toen dat hij in de auto
 had gezeten en een heel vervelend
 liefdesliedje op de radio had gehoord.
 Toen hij thuis kwam, vertelde hij het aan zijn
 vrouw. Ze zei toen tegen Stef: 'doe het
 beter!'. Dat is toch prachtig: 'doe het beter!'
 Je kunt je misschien ergeren aan: 'die heeft
 dit gezegd en die heeft dat gezegd', maar
 'doe het dan beter'.
 Jezus zag ook allerlei vervelende dingen om
 Hem heen, maar Hij deed het zoveel beter!
 Ja..., maar Hij had ook medestanders....Nou....
 Toen het er echter op áán kwam, stond Hij er
 alleen voor, maar Hij ging er *toen nóg voor*.
 'Ik heilig Mezelf voor hen'.
 Heilig, van sommige dingen weet ik wat ze
 zijn, maar ik laat mijn blik niet vervuilen, ook

mijn denken en spreken niet, door alles wat
 zich aandient.
 Ik ontvang woorden van eeuwig leven, ja
 toch? Ik ben toch van het soort van Jezus?
 Dan ontvang ik woorden van eeuwig leven.
 En als de ander dan niet heilig is, dan kunnen
 we wachten tot de hele wereld heilig wordt
 en iedereen zich gedraagt.
 En iedereen op de snelwegen keurig rijden,
 dan hoeven we ons daar niet meer aan te
 ergeren.
 En als de Heer zorgt dat alle verkeers-lichten
 op groen staan als ik er voor sta, als dus alles
 maar mee zit, dan komt het misschien wel
 goed.
 Wees geen afwachter, wees een initiator!
 Als er zoveel mis gaat, dan heb jij het enorme
 voorrecht om het góed te doen.
 Als er zoveel mensen onheilig leven in deze
 wereld, laat jij dan dat leven zien, want deze
 mensen zijn op zoek naar leven en naar licht.
 En nog iets: door dat leven en dat licht máák
 je iemand: *een mens!* Een mens, die van zich
 laat houden en die van God houdt. En die
 spreekt zoals Jezus, en die gelooft zoals
 Vader.
 En al gelooft er niemand iets van, maar die
 gewoon doorgaat.
 En als je voor moeilijke dingen staat, dat je
 dan ook zegt: 'nou, laat die ander maar
 gaan'. Heer, ik wil dat leven van U
 vertegenwoordigen, maar je ziet er nog niet
 veel van.
 Ik heb iets meegenomen, dan kan nog net,
 want over een week zit hij in de grond, het is
 een pootaardappeltje.
 Ik keek van de week op BBC2, naar een mooi
 tuinprogramma, dat heet Gardeners World.
 Er was altijd iemand bij die heel bijzondere
 dingen had. Hij probeerde van alles uit. Hij
 had een keer een aardappeltje in een
 autoband gedaan die gevuld was met aarde.
 Het aardappeltje er in gezet, en op een
 gegeven moment komt die aardappel boven,
 en toen hij iets langer werd, zette hij een
 tweede autoband, gevuld met aarde, er
 boven op. Die aardappel ging weer verder
 groeien en kwam weer boven de aarde uit,
 toen nog een derde band.

Op het laatst had hij een toren van 2 meter autobanden.

Toen was de tijd rijp om de autobanden er af te halen, en van onder tot boven: 'allemaal aardappelen!' Echt vanuit die éne! Ik vond dat zó fantastisch!

Dat zat in die kleine poot aardappel, zo'n onooglijk ding. Maar het zit er in!

Later dit jaar gaan Teda en ik hiervan genieten! Van de flinke piepers.

Moet je eens kijken wat een enorm vermogen er allemaal in zit.

Er staat ergens in de bijbel: 'Je krijgt het vermogen der volken, het vermogen om goed te doen, het vermogen om te zien, om te getuigen.

Ik hoop, en dat gun ik mensen ook, dat de dingen beter gaan, dat mensen uit de narijheid vandaan komen, écht!

Maar wat Jezus ons vooral gunt is, dat we niet een beetje leven van incident naar incident, maar dat we volop leven, en dat we Hem volgen.

In dat diepe verlangen van Hem om één te zijn.

'Ach' zegt Hij 'Vader, U in Mij, en Ik in U, opdat ook zij volmaakt zijn tot één'.

Want er is geen behoefte aan een wereld die beter wordt, zodat Ik kan gaan geloven. Dát inderdaad, ja, maar wat doet God er nou helemaal aan?

Nou, Hij is volop bezig om mensen anders te laten kijken, om anders te laten geloven, en mensen te heiligen, zodat die mensen heiligers worden. Is dat een goed woord?

Maar dat de mensen dat vermogen ontvangen om zelf ook te heiligen.

Er staat in Jesaja 61:3 geschreven over de Terebinten der gerechtigheid, over de aloude puinhopen, om anderen daar helemaal goed mee te doen, zodat het eigenlijk een woud wordt van Leven!

En aan de buitenkant, wat al die mensen uit de bijbel tegenkwamen, dat leek soms een rem te worden, waardoor ze niet verder kwamen.

Mozes zat er een beetje tegenaan te stoeien, maar sommigen ook niet hoor!

Want ik heb wel eens gehoord van mensen die dan prachtige dingen doen. En dié zal wel dit hebben gedacht en dié zal wel dát hebben gedacht, en dié hadden het er vast ook heel moeilijk mee.

Maar van sommigen mensen in de bijbel staat er helemaal niet dat ze het er moeilijk mee hadden

Van Jozef staat er niet bij dat hij het er moeilijk mee had, maar misschien ook wel. Maar wat mij opvalt van Jozef, als het dan weer moeilijk werd aan de buitenkant, dat er dan staat: 'En de Heer wás met Jozef'. Dát was bepalend!

En het boeit mij dat ze Jozef niet tot slaaf kregen. Maar hij liet zich heiligen.

De Heer was met Jozef, dat haalde hij naar zich toe, en hij geloofde daarin.

Dat zeg ik ook zo vaak tegen mezelf: 'Ik weiger aan de leiband van de duivel te komen, dat weiger ik!'

Ja, maar hij weet dit, en hij kan veel en hij heeft ervaring.... Ja, duizenden jaren ervaring. Maar mijn God nog langer!

Ik wil niet in zijn beperking geduwd worden. Het is gebleken dat hij ondergeschikt is aan Jezus. Dat viereen we.

Hij is ondergeschikt gebleven aan Jezus. Het rijk des doods gaf schrik en beving aan toen onze Levensvorst daarin was neergedaald. En hoe werkt het als iemand in het rijk van de dood kwam? Nou, die werd slaaf. Dus waar moesten ze Jezus hebben? Dáár, in het rijk van de dood.

Als Hij het geweten had, was hij er nooit aan begonnen.

Dus andersom denken, geen grootspraak: 'we zullen ze....' Nee, vertrouwen op iemand die vertrouwen in jou heeft, en die Zijn diepste verlangen heeft uitgesproken, dat dat Leven, wat Hij leefde, dat dat precies zó, één op één, in mensen plaatsvond.

In vers 21 staat dat zo mooi: *Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.* Dan kan ik wel zeggen dat ik de wereld moet veranderen en allerlei kunsten moet uithalen. Nee, wordt maar één met Hem!'

Heilig je! Zie de waarheid van de onzienlijke wereld. Zie de waarheid van Christus, de waarheid van de Geest.

Dan is het zó mooi dat je Léven kan laten zien, het lieve gezicht van Vader kan laten zien. Dat je dát vertegenwoordigt.

Ik kan me dat soms haast niet voorstellen, maar Hij heeft het Zélf gezegd!

Hem vertegenwoordigen, want er is zo'n behoefte aan zulke mensen, voor hen die zo overgeleverd worden aan de genade van 'ik weet niet wat', maar dat ze gaan ontdekken: 'zou het dan tóch waar zijn dat er van mij gehouden wordt? Zou het dan tóch waar zijn dat er iets anders is? Zou het dan tóch waar zijn dat er niet een God is die maar wil vernietigen, maar een God die op één ding uit is: *'Ik hou van jou, mooi mens, en ik roep je tevoorschijn'*.

Dát vertegenwoordigen, dát voor jezelf horen, want daar begint het toch mee, dat je het zelf hoort!

Wat Jezus gezegd heeft, dat heeft Hij allemaal van Vader gehoord.

Dan hebben we precies dezelfde rechten, ja toch!

Vader kreeg er niet genoeg van om jou dát te vertellen. Hoe diep dat bij Hem zit dat Hij van je houdt!

Op een gegeven moment kan Hij ook aan je gaan vertellen dat, ten aanzien van de ander, dat Hij mensen bij je brengt, mooie mensen, schrijnend dat ze maar niet tot hun recht komen. En dat ze allemaal van die waardeloze teksten meekrijgen: 'zondaar tot de dood', en 'je deugt niet', en 'het wordt niks'.

En die... van die religie, en die van dat geloof....

Ach, wat zijn er veel mensen afgeschreven omdat ze geloven wat ze gehoord hebben.

Dan kun je ze ontzettend kwalijk nemen dat ze dat geloven, maar als ik in een moslimland opgegroeid was, dan was ik moslim geweest. Dan kun je zeggen dat ik achterlijk ben, maar je schiet er niets mee op om over iemand te zeggen dat hij achterlijk is.

Als ik dan zo vóórljik ben, dat ik de ander mee kan nemen in wat wél geneest en wat

wél helpt, in plaats van weer een scheldpartij over iemand, en nog een keer horen dat je helemaal niets bent, dat is alleen maar een bevestiging van wat mensen gehoord hebben.

Maar al die mensen, waarvan je misschien zegt: 'nou ja, wat moet dit helemaal worden?' Ja ja, het zit er helemaal in, als ze maar warmte en liefde ontvangen, dat voorrecht hebben wij, gewoon met Vader meegaan.

Er staat ergens: *'geef de vijand geen voet'*. Gun hem nog geen voet, gun hem geen stap. Maar maak alle ruimte voor Vader en voor de mensen.

Ik vind het zo mooi dat Jezus zegt in vers 24: *Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar ik heb U gekend en deze hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. Ik heb hen Uw naam bekend gemaakt, en Ik zál die bekend maken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt lief gehad, in hén zij, en Ik in hén.*

Dit is zomaar een liefdesbrief van iemand die er helemaal in gelooft dat alles hersteld gaat worden. En dat zegt iemand die niets anders doet dan heiligen!

Ik heilig Mezelf voor hen.

En als ik nu de week in ga, en ik heilig mezelf voor hen, dan kan het moeilijk worden, maar je krijgt nergens meer medestand dan hierin! Krijg je het moeilijk? Voer je het weer terug naar eigen kracht? Dat moet je niet doen!

Ik krijg alles mee van wat Hij gezegd heeft. En als je dát dan vertegenwoordigt, och mensen, dan word je er zelf mooi van, en wat word je er vrij van.

Ik heb ook moeite met het woord 'moeite'. Moeilijk, soms denk ik dat iets moeilijk is, maar dat is niet echt moeilijk want er is iemand die een geweldig geschenk aanbiedt, en dat is niet moeilijk!

Ik heb van onze kinderen nog nooit gehoord, als we met een cadeau aankwamen, dat ze

het moeilijk vonden om dat helemaal uit te pakken.

De enige van onze kinderen die het er wat moeilijker mee had dan de anderen, dat is Noortje. Als zij een cadeau kreeg dan ging dat plak-bandje-voor-plak-bandje..., en de anderen stonden er omheen toe te kijken.

Prachtig is dat!

Dus..., pak het uit, leef je uit, en doe goed!

En wat de vrouw van Stef Bos zei: 'Als het niet goed is, doe het beter, je hoeft niet te wachten op die ander.

Doe het beter, je hebt Gods Geest ontvangen. Je bent zó mooi.

En als het jou niet goed lukt, zoek dan iemand op die het op dat moment beter kan, en die jou helpt.

Beter is altijd de ander hoger achten dan jezelf, niet uit zijn op eigen eer.

Dit was dus nog een keer Johannes 17. Dit is toch fantastisch! Haal het naar je toe.

Zo iemand, die vanuit Zijn hart, en zo vrij is, dat Hij dat helemaal kan delen met de anderen.

Eigenlijk is het heel kwetsbaar hè, wat Hij zegt over verlangen, over Leven.

Ik denk dat er behoefte is aan kwetsbare mensen In deze wereld, die hun hart kunnen laten zien, zodat je misschien op een gegeven moment bij het hart van de ander mag komen.

De Heer zegent ons daarin, en wij, als opgestane mensen, gaan hiermee lekker door!

Jan Fluit. d.d. 09-04-2023